



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ. 2091

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θεωρώντας επιβεβλημένο να ενταχθούν και τα φαρμακεία στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή και αφορά στην πολυδιαφημισμένη ένταξη επαγγελματών σε ρύθμιση βάσει της οποίας προβλέπεται «ανώτατη προμήθεια σε συναλλαγές με ποσά έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με κάρτες εκδόσεως στην Ελλάδα», απευθύναμε σχετική επιστολή στον Υπ. Οικονομικών κ. Χατζηδάκη, την οποία και επισυνάπτουμε.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικά χθες, χωρίς να συμπεριληφθούν τα φαρμακεία στην εν λόγω διάταξη, στην οποία εντάχθηκαν δραστηριότητες όπως πρακτορεία τύπου, περίπτερα, ψιλικατζίδικα, mini market, παντοπωλεία, ραφεία, στεγνοκαθαριστήρια, καταστήματα καπνικών προϊόντων, γαλακτοκομικών, ζαχαρωδών ειδών κλπ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Χατζηδάκης αρνείται αιτιολογημένη πρόταση του ΠΦΣ, ενθυμούμενοι το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν της θητείας του στο Υπουργείο Ανάπτυξης όταν προωθούσε με θέρμη τις χαλκευμένες επιταγές του ΟΟΣΑ και των εκθέσεων των Τραπεζών που αφορούσαν στο φάρμακο και στο επάγγελμά μας, αγνοώντας επιδεικτικά και επίμονα τις δικές μας παρεμβάσεις, θέσεις και επιχειρήματα.

Αλήθεια διερωτώμεθα ποιος επέλεξε και με ποιες διαδικασίες και κριτήρια τη λίστα των συγκεκριμένων επαγγελματών, το Υπουργείο Οικονομικών, τα funds που έχουν εγκατασταθεί ως ενδιάμεσοι πάροχοι POS ή οι Τράπεζες οι οποίες παράλληλα «νίπτουν τας χείρας τους» σχετικά με την δική τους επίδραση στους όρους χρήσης τους;

Είναι προφανές ότι παρά την μεγάλη αδημονία του επιχειρηματικού κόσμου για εκλογίκευση των προμηθειών που επιβαρύνουν ως χαράτσι τις καθημερινές συναλλαγές οδηγώντας σε υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών, funds - όπως θεαματικά καταγράφονται στο συγκεκριμένο τομέα - ο Υπουργός Οικονομικών τελικά κατέληξε σε έναν κλειστό κατάλογο δραστηριοτήτων.

Αλήθεια ποιον εξυπηρετεί αυτός ο περιορισμένος κατάλογος; Σίγουρα όχι τις επιχειρήσεις, σίγουρα όχι τους πολίτες οι οποίοι το πιθανότερο είναι ότι επωμίζονται καθημερινά την αναπροσαρμογή του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών λόγω αυτής της επιβάρυνσης των συναλλαγών με μεγαλύτερες προμήθειες σε εκατομμύρια πράξεις, δεδομένης της εκρηκτικής αύξησης της χρήσης καρτών στις πληρωμές.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στους αρμόδιους Υπουργούς, *«ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων εμφανίζει χαμηλούς τζίρους , αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και είναι αναγκασμένος να απορροφά κόστη οφειλόμενα στην ενεργειακή κρίση και στις πληθωριστικές πιέσεις όλων των άλλων εξόδων , χωρίς να μπορεί να παρέμβει λόγω της διατιμημένης λιανικής τιμής του φαρμάκου, που είναι ο κύριος ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας»*. Επισημάναμε επίσης ότι *«θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι συνολικά ο κλάδος, επιδεικνύει υψηλή φορολογική συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας επιτύχει σε υψηλό βαθμό μηχανοργάνωση, αυτοματοποίηση αλλά και πιστή αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, τα οποία είναι εις γνώση των Φορολογικών αρχών.»*

Παρόλα αυτά ο Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε να επιλέξει τη συγκεκριμένη λίστα αγνοώντας όλα αυτά, ευνοώντας τελικά τους λίγους και ισχυρούς ενδιάμεσους στην αλυσίδα πληρωμών δηλαδή τις Τράπεζες και τα funds , αντί να απαιτήσει χαμηλές προμήθειες σε μικρά κόστη συναλλαγών, προς όφελος των περισσοτέρων!!!

Επιβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών να μας εντάξει σ' αυτή την κατηγορία έστω και εκ των υστέρων.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ



Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ